



Club Nordico de Torrevieja

Vår resa till Vila Joiosa

Den 31 oktober samlades ett lite moloket gäng utanför klubblokalen i La Marina. Vi hade alla sett fram mot en solig dag i den vackra staden men prognosen visade att en grå dag med regnskurar i stället väntade på oss. Redan i La Marina hängde molen över oss och de första regndropparna kunde skönjas. Nåväl, ett gott humör kan övervinna det mesta så utrustade med paraplyer och glada miner bänkade vi in oss i bussen. Ju närmare Vila Joiosa desto ljusare blev himlen och vid ankomsten lyste solen över oss.

Vila Joiosa är en gammal historisk stad som en gång i tiden var en av de rika romerska storstäderna i Valencia. Under medeltiden avfolkades staden. Invånarna flydde inåt landet för att undgå de piratattacker som kuststäder runt medelhavet utsattes för. Under 700-talet islamiserades staden och förblev muslimskt ända till 1300-talet då den nya staden grundades. Den fick namnet La Vila Joiosa, ” den glada staden för att locka till sig nya invånare från Katalonien och Aragón och staden blev en kristen bosättningsplats. Staden har idag runt 30 000 invånare och har utvecklats från en fiskekort till en turistort.

Efter en kopp kaffe besökte vi först Valor, där vi fick se en film om chokladtillverkningens historia och utveckling. Vår engelsktalande guide berättade om chokladbönan och vi fick lukta och känna på bönan i de första stadierna av tillverkningsprocessen. Hon berättade att företaget under generationer drivits av samma familj ända från start 1881. Vi fick veta hur tillverkningen gick till i begynnelsen då de enda redskapen var sten, kavel och järnformar och allt gjordes för hand. Vi besökte den moderna fabriken där tonvis choklad tillverkas på löpande band idag. Sist men inte minst besökte vi chokladaffären, där vi fick smaka ett antal olika chokladprodukter och naturligtvis handla lite om vi ville.

Därefter tog vi oss ner till strandpromenaden; en lång sandstrand, en bred strandpromenad kantad av barer och restauranger och ”gamla stan” som når ända ner till havet. Casco Antiguo är utnämnd som världsarv av UNESCO bl.a. för sina originella hus målade i olika pastellfärger. Husen tillhörde tidigare fiskarna som målade husen för att hitta hem i dåligt väder. Nu tyckte flertalet av oss att det var dags för en drink. Vi samlades således på en bar. Många hann också med en promenad i gamla stan.

Restaurante El Guitarra med gamla stan bakom sig och havet framför sig hade dukat fint inför vår lunch. Personalen tog väl hand om oss, vi fick jättegod mat och dricka. Den mysiga miljön, det soliga vädret och den vackra utsikten gjorde säkert sitt till att vi njöt av vår måltid. Efter en lång sittning tog vi oss tillbaka till bussen och körde en liten bit norrut för att titta på ett av de största och bäst bevarade begravningsstornen i Spanien Torre de San Josep. Därefter var det dags för hemresa.

**Calle Bazán 4, 1° F.,
03181 Torrevieja, (Alicante), Spain
Tel: (+34) 966 704 66**

post@clubnordico.com
www.clubnordico.com